

Historien om Anna Persdotter, Djupa i Hälsingland och Gustaf Carlsson från Vist i Östergötland.

Dessa två är morfars mor och morfars far till Rönning-Birgit i Söromåsen.

Gustaf Carlsson var född 1834 och var 47 år, när han träffade Anna i Undersvik. Han hade två äktenskap bakom sig i Östergötland. Båda fruarna, Eva Gustafsdotter och Johanna Johansson, hade dött i TBC. Två av hans fem barn i dessa äktenskap dog unga.

Tre söner levde men togs om hand av andra, när Gustaf begav sig norrut i Sverige för att förtjäna sitt uppehälle. De söner han lämnade kvar i Östergötland hette Carl Gustaf född 1858, Frans född 1861 och Fritz född 1869.

Sonen Carl Gustaf tog sig till USA och anlände till Boston i juni 1882 vid 24 års ålder. Han blev anfader till en stor släkt i USA. Hans bror Frans följde efter sex år senare.



Järnvägen till Simeå var klar 1879. På den här bilden har man ytterligare en bit mark att forcera innan man är framme i Simeå. Men så en dag var det dags för ångloket att provköra banan. Kanske är Gustaf Carlsson med på bilden?



Anna Persdotter arbetade i Djupa vid den här tiden. Hon var piga på en bondgård som ägdes av Jonas Persson och hans hustru Margta. På gården fanns fem pigor och två drängar. Anna var född i Arbrå 1854 som oäkta barn till Margareta Persdotter. Anna själv hade två barn, Per-Olof född 1875 och Margareta född 1878, innan hon träffade Gustaf Carlsson.

Anna gifte sig med Gustaf i Undersviks kyrka i oktober 1880. Gustaf var 20 år äldre än Anna.

Deras första gemensamma barn Emma Kristin föddes i Ljusdal 1881. Samma år dog Gustafs son Fritz i difteri hemma i Östergötland. Anna och Gustaf fick sedan fyra barn mellan åren 1882 och 1885. Ingen av barnen blev äldre än ett och ett halvt år.

Anna födde sedan ytterligare sex barn i Undersvik socken.



Undersviks nya kyrka stod klar 1770. Här vigdes Anna och Gustaf 1880.



Det här fotot, tror vi, visar Gustaf Carlsson.
Det är taget hos en fotograf i Ljusne.
Kanske arbetade han där ett tag
i slutet av 1870-talet.



Det här är med stor sannolikhet
Anna Persdotter Carlsson med sin son
Johan Alfred. Fotot är taget i Arbrå runt
sekelskiftet 1900.

Fotografierna är litet slitna. Med så såg de ut när Birgit Gustavsson hittade dem i lådan med gamla bilder.

Från 1883 bodde Anna och Gustaf i torpet Karlstorp. Huset tillhörde då hemmanet Djupa 5, Jon-Karls, idag kallat Söråkers. Bilden på huset är från 1975. Strax därefter revs det och fick ge plats åt ett modernt boende.



Karlstorp 1975



Söråkers sept 2011



Karlstorp sept 2011

Anna gav liv åt tretton barn, elva av dem med Gustaf

Barnen kom i rask följd.

Annas två barn, *Per-Olof* och *Margaret* adopterades av Gustaf och fick hans efternamn Gustafsson enligt dåtidens tradition.

Annas Persdotters och Gustafs Carlssons gemensamma barn:

Emma Kristin född 22 januari 1881

Så följde fyra barn, som alla dog unga.

Eva Julia född 26 december 1882. Dog i scharlakansfeber den 24 maj 1884.

Anna Julia född 17 augusti 1884. Död 6 november 1884. Okänd orsak.

Thekla och *Fredrika* (tvillingar) födda 19 september 1885. Tekla dog 7 mars 1886.

Fredrika dog 18 juli 1886

Vart och vart annat år utökas familjen med fler barn.

Lars Emil född 8 maj 1887

Hanna Helena född 11 augusti 1889

Clara Matilda född 23 januari 1892

Johan Alfred född 2 april 1894

Ida Katrina född 31 maj 1897

Maria född 21 september 1899

När *Maria* föddes var *Anna* 45 år och *Gustaf* 65 år.

Anna hade då fött tretton barn och *Gustaf* var far till sjutton barn i tre äktenskap. Två av hans söner i första äktenskapet emigrerade till USA. *Gustaf* arbetade som rallare, dräng, sågverksarbetare och skogshuggare.

1903 dog *Gustaf* i en hjärtattack sextionio år gammal.

Så blev *Anna* ensam med fem barn under tretton år. Hon levde till 1912, då hon dog i magcancer.



Per Olof Gustavsson
(1875-1928)



Ida (1897-1973)
and *Maria* (1899-1980)



Rönningss September 2011

Birgit Gustavsson, 78, Rönningss i Söromåsen Per-Olof Gustavsson var hennes morfar.

Rönningss-Birgit är en del av denna släkthistoria. Hennes morfar var nämligen Per-Olof Gustavsson och mormor hette Brita Dahlberg. Deras hem i Rönningss blev också Birgits och är så fortfarande. Birgit kommer ihåg några av Per Olofs syskon. *Hanna Helena* flyttade till familjen *Sjödin* i *Djupa* som piga. Senare flyttade hon med familjen till *Bollnäs* och vidare till *Stockholm*. *Hanna* fick alltid gå ett par steg bakom sin husmor, när det handlades på stan, minns Birgit. *Hanna* dog 1955. *Johan Alfred* slog sig ner i *Söderhamn* 1930 och hälsade på i Rönningss då och då. *Maria* fick ett hårt liv. Hon gifte sig med skomakaren *Erik Byman* i *Arbrå*. De fick sju barn tillsammans. *Erik* dog när det yngsta barnet var två år. Då blev det svårt för *Maria* att ensam sörja för sina barn.



September 2011

Anna och *Gustaf Carlsson* är begravda på kyrkogården i *Undersvik*, vackert belägen mellan kyrkan och *Ljusnan*. Till vänster ligger kyrkoruinen från 1200-talet.