

En gång storkommers hos Kjell i Olsboda

Runt förra sekelskiftet låg Simeå centrum vid landsvägen som då passerade närmare järnvägen, Simeå Ångsåg och Simeå Station. Det var rusch i diverse-handeln. Här fanns också mejeri, slakteri och bageri.



Här i stugan hos Simlund i Backarna var mormor Naemi, morbror Sigge och mamma Edla ibland inneboende. Här föddes också Kjell i rummet innanför köket. När Kjell tittar in i stugan för första gången på över åttio år, känns den litet trång.



2011

I Kjell Skoglunds intressanta historia finns en stor släkt av lappar spridda över Sverige, Norge och Finland.

Vi börjar med Kjells morfars mormors mor Cecilia Andersdotter från västra kyrkbyn i Arbrå. Hon var född 1823 som fjärde av fem barn till samerna/lapparna Anders Claesson och Margta Jonsdotter. Anders och Margta hade invandrat till Arbrå från Bergs socken i Jämtland 1816. De blev bofasta i Arbrå och fick benämningen sockenlappar. Sockenlapparna i gemen hade lägsta tänkbara status. De var fattiga, därav namnet fattiglapp. Anders drunknade 1830.

Cecilia val av livspartner var säkert begränsat, fattig som hon var. Hon gifte sig med en annan sockenlapp, nämligen Christian Jacobsson-Zimmerman. Han hade kommit till Arbrå från Hede i Härjedalen 1847 och redan samma år blev det bröllop mellan honom och Cecilia. De fick fem flickor och en son. Flickan



Här i finrummet i gården Patrons sitter Kjells morbror Sigge Skoglund och Erik Åkergren. Det är 1920-tal och båda jobbar på sågen.

nummer två hette Sigrid och föddes 1849. Även hon fann sin man i Arbrå, nämligen Karl Axel Skoglund född 1843. Han var skomakare och hade kommit flyttandes från Hedsunda. De gifte sig 1873. Av det blev en barnaskara på sju.

Sonen Johan Alfred Teodor Skoglund född 1880 bosatte sig i Simeå och här hittade han dottern till maskinisten på sågen. Hon hette Signe Lindström född 1885. Två barn fick de, Einar Sigrifrid (Sigge) född 1904 och Edla Birgitta född 1907. Så slutligen 1928 fick Edla sonen Kjell Teodor Skoglund. Edla gifte sig 1938 med den 27 år äldre änkemannen Gustav Lindvall.



Edla Skoglund

- Morfar var murare och arbetade i Stockholm under sommarhalvåret. Han var också godtemplare och stor nykterhetsfanatiker och höll hårt på att reglerna i logen i Simeå skulle efterlevas, minns Kjell. Mormor Signe var dotter till småländskan Brita Pehrsdotter och Olof Kristogonus Lindström från Valbo. Olof var smed men också maskinist på Simeåsågen. Nio barn hade paret, tre dog unga. De fyra flickorna hette Alma, Signe, Anna och Beda.



Gustav Lindvalls fastigheter i Simeå utgjorde byns centrum några årtionden runt sekelskiftet på 1900-talet början. Han bodde i tvåvåningsbyggnaden och hade affär, mejeri och slakteri i den lägre byggnaden.



Handlarn Johan Nilsson står i dörren till sin diversehandel på 1930-talet. Före det hade Simeå Ångsåg drivit handel, där arbetarna hade kontrabok och skrev upp "börgade" för sina varor i stället för kontantlön. Johan Nilsson överlät butiken till makarna Sigrifrid f Broqvist och Ivar Jonsson, som också hade åkeri. Den siste handelsmannen var Sigge Groth. För honom brann butiken och efter det lades diversehandeln ned.

I faktorsbostaden bodde Nordéns, Alma och Jonas. Brita Persdotter Lindström hade under en tid bageri i huset. Villan revs när ny landsväg byggdes 1936. Döttrarna Signe, Anna, Alma och Beda fick hjälpa till att baka och gå till sågen och sälja bröd. Anna gift med Simon Eriksson drev också Simmes Café i hörnet vid vägen mot Fluren.

